

«Κρατώντας τη σημαία των ιδανικών ψηλά !»

Η 28^η Οκτωβρίου αποτελεί αναμφίβολα μία από τις σημαντικότερες ημέρες για την πατρίδα μας, καθώς δίχως τη σθεναρή αντίσταση των ηρώων, δε θα υπήρχε η Ελλάδα όπως την ξέρουμε σήμερα. Για αυτό τον λόγο, λοιπόν, το σχολείο μας τίμησε τον αγώνα του ελληνικού λαού με μια γιορτή την ημέρα της 27^{ης} και με την καθιερωμένη παρέλαση ανήμερα της επετείου.

Μέσα από τη γιορτή θυμηθήκαμε τον λόγο που η ημέρα αυτή είναι τόσο σημαντική. Μιλήσαμε για τον αγώνα όχι μόνο του στρατού, αλλά και κάθε Έλληνα και Ελληνίδας, οι οποίοι παρά τις αντιξοότητες κατάφεραν να αποκρούσουν τους εχθρούς και να διατηρήσουν τον ελληνισμό αλώβητο. Παράλληλα κάναμε λόγο για πολλά έργα που δημιουργήθηκαν εκείνη την εποχή, ενώ διαβάσαμε σχετικά ποιήματα και ακούσαμε τραγούδια. Η γιορτή κύλησε πολύ όμορφα και στο τέλος όλοι μαζί ψάλλαμε τον Εθνικό Ύμνο, ενώ τα πρόσωπα όλων έλαμπαν από υπερηφάνεια!

Την επόμενη μέρα έλαβε χώρα η παρέλαση. Αφού έγινε η κατάθεση των στεφάνων στο Ηρώον, όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες στοιχίστηκαν και ήταν έτοιμοι για την παρέλαση. Η ελληνική σημαία κυμάτιζε και το εμβατήριο είχε αρχίσει να ακούγεται. Η παρέλαση ξεκίνησε και οι μαθητές βηματίζουν με το κεφάλι ψηλά και με πρόσωπο γεμάτο περηφάνεια και ευγνωμοσύνη!

Η 28^η Οκτωβρίου αποτελεί, εκτός των άλλων, και μια αφορμή για να εκτιμήσουμε όλοι τη σπουδαιότητα της ελευθερίας, για την οποία έδωσαν τη ζωή τους τόσοι άνθρωποι στο παρελθόν. Σύμφωνα μάλιστα με τον Αδαμάντιο Κοραή- αξιομνημόνευτη προσωπικότητα σε μια άλλη εθνική μας εορτή, αυτή της 25^{ης} Μαρτίου- για να εξασφαλισθεί η ελευθερία, πρέπει οι άνθρωποι να μορφωθούν, ώστε να αποκτήσουν κριτική σκέψη και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, ώστε να μην καταλήγουν έρμαιοι των βουλήσεων άλλων ανθρώπων. Είναι όμως πραγματικά ελεύθερη η κοινωνία ή μήπως όχι αρκετά μορφωμένη, ώστε να διεκδικήσει την ελευθερία της; Είναι πραγματικά ελεύθερη, αν μπορεί βέβαια να καταλάβει τι είναι αυτό που της στερεί την ελευθερία και τι αυτό που τη βοηθά να την αποκτήσει; Είναι πραγματικά ελεύθεροι οι σημερινοί νέοι ή μήπως σκλαβωμένοι, μη τολμώντας να εκφραστούν, μη τολμώντας να υποστηρίξουν τη διαφορετικότητά και τη μοναδικότητά τους, για να μην κριθούν; Τελικά, είμαστε πραγματικά ελεύθεροι σε αυτήν την κοινωνία, ή μήπως θυσιάζουμε την ελευθερία μας για να γίνουμε ένα μέλος αυτής;

Μαρία Μητροπούλου

Μαθήτρια της Γ3 τάξης

& Σημαιοφόρος της 28^{ης} Οκτ. 2022